



DERSİMLİ “TUTUKSUZ” YARGILANACAK!..

(Bir Yol Temizlik Taşeronunun Hüzünlü Hikayesidir)

Bu defa özetin özetini vereceğim...

İŞİD/DEAŞ'ın ana görevi nedir sorusu ile başlıyoruz.

Yanıt:

Irak ve Suriye'de **kafa kesip, ciğer yiyerek** terörü en acımasız şekilde uygulayıp, PKK için **coğrafi alan** açmaktır.

Buna kimsenin itirazı olamaz, yaşayarak test ettik, doğru olduğunu gördük...

Nitekim, terörden **kaçan** milyonlarca sivil, Türkiye'ye sığınmak zorunda bırakıldı.

Alan açıldı...

İŞİD'in açtığı alana, **PKK**'nın Suriye kolu, ABD'nin "**kara gücümüz**" dediği PYD yerleştirildi...

Sıra "kanton"ları birleştirmeye geldi ki, evdeki hesap çarşıya uymadı!

Yollarda taşlar vardı...

1

Küresel güçler, PYD'yi mazlum halkların "**kurtarıcısı**" gibi göstermek için çok öçel çaba harcıyorlar.

Duyanlar bunların babalarını Kürt sanır.

Önceden terör örgütü listesine aldıkları PKK/PYD'yi, şimdi dünya kamuoyuna "**özgürlük savaşçıları**" olarak tanıtıyorlar.

Kürtleri en pis işlerinde kullanacakları belli, kullanıyorlar da...

Batı'nın PYD'nin silahlı kanadı ile ilgili tarifini Kılıçdaroğlu'nun tabiri ile söyleyelim:

"YPG, terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." (1)

Tarif böyle olunca, doğal olarak bu örgütü **desteklemekte** de bir sorun olamaz!

Bu "özgürlük savaşı"nın sonunda; "**Büyük Kürdistan**" ya da diğer adıyla "**İkinci İsrail**" kurulacak!

Gizlisi saklısı kalmadı!

Peki, yeni kurulacak olan **kukla** devletin, kuruluşu **yolundaki taşlarını** kim temizleyecek?

Elbette ki İŞİD.

İŞİD'in açtığı alana da PKK yerleştirilecek...

2

Küresel güçlerin kurmayı düşündüğü yeni devletin **yaşayabilmesi** için; başta Türkiye olmak üzere, bölge devletleri; İran, Irak, Suriye'nin -Atlantik ötesinde hazırlanan senaryo içerisinde- **rol** alması gerekli ve zorunlu görülmüştür.

HDP'lilerin Beyaz Saray'a gidip, **BOP** için gönüllü olarak **rol** istediklerini unutmayalım!

Diyarbakır'ı "**yıldız**" yapacaklardı ya...

Onu hatırlatıyorum...

Türkiye "**Eyalet Sistemi**" ile yönetilecek, "Amed Eyaleti" karşılığında Erdoğan'a "**Başkanlık**" verilecekti...

Yeni yönetimin adını bile belirlediler: "**İlimli İslam Devleti.**"

Yeni bir "**din**" de hazırladılar: "İlimli İslam."

Bu "**yeni devletin**"in siyasi ayağının başına "**Eş Başkan**" olarak Erdoğan'ı, "**Ruhani Lider**" olarak da Fetullah Gülen'i görevlendirdiler.

"Ne istediler de vermedik" o dönemlerden kalmadır, ne istendiyse verildi. Çünkü ortaklıklar...

Haklarını teslim etmek gerekir, ortaklığı iyi yürüttüler, ikisi de makamlarına pek yakıştı.

Lakin kabul etmek gerekir; asıl görevini hakkıyla yerine getiren; Fetullah Gülen Hoca Efendi idi..

Mavi Marmara Baskını'ndan sonra:

Otoriteyi dinlemek gerekir dedi...

Dilerseniz bu sözlerini onun sözleri ile tekrar edelim:

"İsrail'in onayı olmadan hareket etmek, **otoriteye** başkaldırıdır." (2)

Gülen, dünya otoritesi olarak ABD ile İsrail'in kabul edilmesini Müslüman topluluklara öğütleyen bir "din adamıdır"...

Müslümanlara, ABD'nin dümeninde olduğu gemiye, tereddüt etmeden binin dedi...

Cennet'e yolculuk böyle başlatıldı...

3

"İkinci İsrail" in kuruluşu öyle kolay gerçekleşemez!

Yollarda daha çok ama çok taş var...

Nitekim, hiç beklenmedik bir anda karşılına Suriye dikildi...

Asya Birliği ülkeleri (Rusya, Çin, İran vb.) Suriye'nin yanında yer aldılar.

Bu temel sorundu, fakat bunun da önünde başka sorunlar yığılıydı:

Erdoğan ve Fetullah Gülen, artık küçük taşları bile temizlemeye yetmiyordu!

Bu nedenle **muhalefete** görev emri çıkartıldı!

ABD büyükelçilerinin Kılıçdaroğlu ile **otel odalarında** başbaşa ne konuşulduğunu bilen bir tek kişi var mı?

Daha yeni, 13.12.2016 günü, Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar açıkladı:

"ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, **acil kodu** ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istiyor.

Randevu anında veriliyor.

CHP Genel Merkezi'ndeki sürpriz buluşma **65** dakika sürüyor.

Görüşmede John Bass konuşan, Kemal Kılıçdaroğlu dinleyen pozisyonunda.

Bass, şunları söyledi:

‘Yapılanlar antidemokratik... Operasyon adı ile muhalif avı yapılıyor. **Muhalefet partisi olarak sizin buna şiddetle karşı çıkmanız gerekiyor.** Türkiye diktaya gidiyor!’ dediğini iddia etti”... (3)

“Yeni CHP”nin yeni **görevlerini** Atlantik böyle belirledi...

Buna muhalefet denebilir mi?

4

Bu yazı fazla uzamasın diye, diğer muhalefet lideri Devlet Bahçeli’den tek kelime dahi söz etmeyeceğim.

Onun yakın geçmişte neler yaptığını unutmuş olamazsınız, hepsi hafızalarınızda ve tazedir.

Küresel güçler, Devlet Bey’i **ödevini yapmamış** olmakla asla suçlayamayacaklar!

Bu kadarını söyleyelim yeter...

MHP’yi ve **Cumhuriyet rejimini** tarihe gömmek üzere; emperyalistlerin işaret ettiği yolda, hala gözü kara bir şekilde ilerliyor...

Elbette ona da hakkını teslim edeceğiz...

Yavru muhalefet de böyledir işte...

Ama IŞİD ile **eş değerde** görev yapan asıl örgüt **Y-CHP**’dir...

Biliyorum, bu **benzetme** pek çoğunuzun hoşuna gitmeyecek.

O halde, iddiamı kanıtlamaktan başka yapabileceğim bir şey yok.

Başlıyorum:

Önce bir tespit yapayım.

Y-CHP'nin tek ve güçlü bir silahı vardır:

Atatürkçülükle **aldattığı 11 milyonu** aşan seçmendir...

5

AKP'nin iktidara geldiği 2003 yılından bu yana Y-CHP, en **kritik dönemlerde** sahne aldı ve verilen **görevleri** itiraz etmeden yerine getirdi.

Doğru mu değil mi, olaylar karşısındaki tutumuna bakarak anlayacağız.

Y-CHP'de; öyle sadık **kapıkulları** var ki, parti **Program**'ına aykırı olan eylem ve söylemlerde bile, bir "**hikmet**" arayabilirler; "derin yorumları" ile gözümüze diken gibi batan aykırılıkların, esasen **başka anlama geldiğine** bizi de, kendilerini inandırabilirler...

"Allah ile aldatanlar" bunların eline su dökemez!

Bir siyasi parti için, bundan daha **etkili** silah ve sermaye olabilir mi?

6

Küresel güçlerin önünde çok önemli bir sorun daha duruyor:

Kemalistler.

Kemalistler, sınır ötesinde de var.

Taa Çin'den Küba'ya kadar, dünyanın her yerine yayılmışlar.

Bu yüzden, Türkiye'deki Kemalistleri hafife almak ve **aşmak** öyle kolay değildir.

Ergenekon ve Balyoz davaları bu konuda bir fikir verir sanırım.

Kemalistleri etkisizleştirmek için **CIA** laboratuvarlarında eğitim almış, **TC**

kimlikli, iyi yetiřmiř casuslara ihtiya var.

O satılık hainler, sahte “**dijital deliller**” üreterek, Emniyet ve Yargıdaki adamları vasıtasıyla, o uyduruk davalar açılmasını sağladılar.

“**Kumpas**”la noktalanan süreci unutmamız mümkün değildir, özetlemiyorum zaten...

Başta; o zamanki adıyla **İřçi Partisi** yöneticileri olmak üzere, **TSK**'nın vatansever subaylarını, ömür boyu hapis cezaları ile Silivri'ye ve Hastal Cezaevine tıktılar.

Bu işler yapılırken, Y-CHP'ye de çok önemli **görevler** düřtü.

Kılıdarođlu kılıktan kılıđa girdi, gerekten işi zordu:

Atatürk'ün koltuđundan oturan bu yol düřkünü; “**Ordu darbecilerden temizlenmeli**” çizgisini koruyarak, bir kalemde yurtsever subayların tümünü “**darbeci**” ilan etti!

O kadar olsa iyiydi.

Bu sözleri ile, aynı zamanda yargılamayı yapan “**Özel görevli ağır ceza mahkemeleri**”ni de **bađımsız ve tarafsızmış** gibi gösteriyordu. (4)

Bu şekilde, projenin önündeki en büyük engel, Kılıdarođlu sayesinde ařıldı.

Kudretli savcının yükü bayađı hafifledi, o günden sonra, mahkeme bahesinde yandař yazarlarla kar topu oynamaya başladı..

Yollar ne de güzel temizleniyordu...

7

“**Darbeci**”leri yargılayacak olan mahkemelere **güvenilmesi** şarttı.

Yurtsever sanıkların; aksi yöndeki ıđlıkları, bütün karartmalara rađmen yine de duyuluyordu.

Bu noktada da iş yine Y-CHP'ye düřtü.

Kılıçdarođlu, anak bir soruya:

“**Yargıda Cemaat yapılanması olduđunu söyleyemem**” diye cevap verdi ve kuřkuları giderdi!..(5)

Yolları, yine o temizlemiřti...

Türk halkı, özel görevli mahkemelere güvenilebilirdi artık!

Halbuki bu sözler söylendiđinde, yargı neredeyse tümüyle FETÖ'nün eline gemiřti.

8

Devlet kurumlarının çođu, **řeriatı** Fetullah Gülen Cemaati tarafından iřgal edilmesine rađmen, Y-CHP bunu da **görmezden** geldi, elindeki belediyelerle yetindi...

Böyle bir durumda; Türk ve dünya kamuoyunun **endiřesini** gidermek gerekiyordu.

Kılıçdarođlu, kendine bir anak soru daha sordurdu ve cevabını:

“**řeriat tehlikesi yoktur**” diyerek verdi.(6)

“Beraber yürüdüđ biz bu yollarda” řarkısını okuyanlar için, yollar bir kez daha temizlendi...

9

Sıra “**Kürk açılımı**”na gelmiřti.

Bu defa CHP'nin, yeri yerinden oynatacađı bekleniyordu.

Kemal Kılıçdarođlu, ıkıp Y-CHP'nin izgisini açıkladı:

Analar ağlamayacaksa, çözüm sürecine açık çek veriyoruz dedi...

Dersimli, CHP'nin dümenini "**açılım**"dan yana kırdı ve CHP'nin **kırmızı çizgilerin** tümünden kaldırdı. (7)

Bir tek, açılımın **gizli** kapılar ardında görüşülmesine itirazı vardı.

O da Öcalan gibi, **PKK** ile müzakerelerin Meclis'in bilgisi içinde ve Meclis'te kurulacak bir komisyon aracılığı ile **Türk Milleti adına** yürütülmesini istiyordu.

İkisi de AKP'den **sağlamcıydı**...

Çünkü Meclis işin içinde olunca, "açılım"a kolay kolay karşı gelinemezdi...

Oysa, CHP'nin Progam'ı değişmemişti; 113 ve 114'ncü sayfalarda (8) hala "**terörle mücadele**" edilmesi gerektiği yazıyordu!

SOROSÇULAR için ne fark ederdi!

Karar kesindi; yol temizliği yapılacaktı, Dersimlinin ırgatları kolları sıvadı...

Yollar bir kez daha temizlendi...

10

Küresel güçlerin önünde çok önemli bir engeli daha vardı:

Atatürk...

Dünya tarihinde **ilk defa** emperyalizmi yenen komutan, Mustafa Kemal Atatürk'tür.

O'nunla hesaplaşmayı şansa bırakamazlardı...

AB sözcüleri, Mustafa Kemal'den **kurtulmadan**, Türkiye'nin **AB**'ye girmesinin imkânsız olduğunu söylediler.

Ha bire, resmi dairelerden **Atatürk'ün posterlerini indirilmesini** öğütüyorlardı.

Doğrusu içimizdeki işbirlikçiler, görevlerini eksiksiz yaptılar.

Bir dönem, **çöplerden** Atatürk posterini topladık...

Kemalistlere bir **ayar** vermek, proje için hayati önemdeydi.

Halen de öyledir...

Bu noktada ihale yine Y-CHP'ye kaldı:

Önce Atatürk'ü **katil** ilan ettiler!

Evet evet yanlış duymadınız, katil dedim...

Kabul etmek gerekir Dersimli Kemal, bu noktada rolünü fevkeladenin fevkinde oynadı:

“Dersim'in mağduru benim, mağdur hiç özür diler mi” (9) dedi...

Atatürk'ün CHP'si, Dersim İsyanı'nı **katliam** olarak nitelendiriyordu!

Neredeyse Ermeniler gibi **“soykırımı”** uğradıklarına inandıracaklardı bizi.

Dönemin Başbakanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti adına **özür** diledi...

Demek istedi ki:

Dönemin liderleri:Atatürk, İsmet Paşa ve Celal Bayar bu isyanı bastırmakla, özür dilenecek bir iş yaptılar.

Kaçırır mı hiç; ilk fırsatı bulduğunda, **TR-705** kod numaralı **CIA**'nın haber elemanı Sezgin Tanrıkulu da CHP adına **özür** diledi.

Kafaları iyice karışmıştı...

Öyle ya, Atatürk ve İnönü **“katil”** olduğuna göre; eşkiya başı **Seyit Rıza**'ya **“itibarının”** geri verilmesi gerekirdi.

Dersimli şöyle nabız yokladı, havayı kokladı!..

Yanına CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterini alarak, **üniversite gençliğinin** karşısına çıktı.

Adı: Özgür Ozan Doğru olan güzel isimli bir çocuğu kürsüye ittiler; elindeki kâğıttan okumaya başladı.

Dersimli Kemal, yalı kazığı gibi bir adım arkasında duruyordu.

Kamuoyunun kabul ettiği bazı isimleri okudu; meğer bunların arasına eşkıya **Seyit Rıza**'yı da eklemişlerdi.

Dersimli Kemal'in dedesi Seyit Rıza'nın sağ kolu Kureyşan aşiretine bağlıydı.

Özgür Ozan Doğru:

“**Biz Dersim’de Seyit Rıza’yız**” (10) diye, avazı çıktığı kadar bağırdı...

Bütün Türkiye şoka girdik!

O gün Kemal Kılıçdaroğlu, arkasındaki güçlere güvenerek, ilk defa CHP’lilere açıktan **meydan okuyordu**...

Nitekim, daha sonra 18. Olağanüstü Genel Kurul’da:

“**Dersimli Kemal’im ben...**” (11) diyerek, bu tutumunu pekiştirdi...

CHP’liler, ikinci meydan okumayı da bir güzel sindirdiler!

Her geçen gün yollar, biraz daha temizleniyordu...

11

Emperyalizmin aşması gereken sorunlarından biri de:

Eğitim ve Öğretim Birliği Yasası idi...

Bu yasa laik eğitimin temelidir.

Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde **ilk defa** grup toplantısını Tandoğan Meydanı’nda yaptı.

Çok önemli şeyler söylemesi bekleniyordu.

Bazı arkadaşlar, bu toplantıdan sonra, **sine-i millete** bile dönebiliriz diyorlardı.

Dağ yine fare doğurdu:

“**Vatandaş dinini öğrenecek**” diyerek, (12) kamuoyunun **4+4+4** olarak isimlendirdiği değişikliğe destek verdi!

AKP, bir süre sonra, Kur’an kurslarına gitme yaşını aşağı çekip, **ilkokul çocuklarını** kapsayacak şekilde değiştirdi.

Dersimli tınmadı bile...

Yetmezmiş gibi, bu değişikliğe karşı, Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını söyleyen milletvekillerini de partiden **ihraç** etmekle tehdit edip, susturdu...

Susturmak onun en iyi yaptığı iştir!

Bir de yolları temizlemesi yok mu, on numaradır...

12

“**Türban**” konusunu istismar ederek, iktidara gelen AKP bile, türban için “**Velev ki siyasi simgedir...**” demişken, bir de baktık, türban Y-CHP eliyle **Meclis’e** sokuldu... (13)

Kılıçdaroğlu, o gece sabaha kadar **deliksiz** bir uyku çektiğini açıkladı.

Yolları temizlemek onun en iyi yaptığı işti...

13

Her şey planlandığı gibi giderken; **Atatürkçü düşünce** yurdun her köşesinden filiz vermeye devam etti.

Dersimli Kemal’in işbirlikçiliğine rağmen, “**ulusalcı dalga**” durdurulamıyordu...

Atlantik ötesinden gelen talimatla; iktidar sözcüleri ve bilumum gericiler; ağız birliği etmişçesine, **İsmet Paşa**'ya saldırmanın dozunu artırdılar.

O günlerde, Paşa'nın torunları adeta buharlaşmıştı, şimdi de öyledirler...

Garp Cephesi Komutanı ve İkinci Cumhurbaşkanımıza, ağza alınmaz galiz küfürler ve hakaretler yapılmaya başladı.

Y-CHP'den esaslı bir yanıt gelir diye bekleyenler, hayal kırıklığına uğradılar.

Kılıçdaroğlu değil yanıt vermek, söylenenleri duymadı bile...

Bir süre sonra, İnönü üzerinden **Atatürk'ü itibarsızlaştırmayı** denediler.

Y-CHP, olup bitenleri yine locadan seyretti...

Zaman zaman açıklama yapmak üzere kürsüye gelmediler değil:

Kılıçların efendisi bu defa:

1930'ların, 40'ların ve "**Atatürk'ün CHP'si değiliz**" ([14](#)) dedi...

Y-CHP, adım adım CHP'nin **mirasını reddetti**...

Yollar iyiden iyiye temizlendi...

14

Derken, en önemli konuya gelindi:

Emperyalistler, Anayasayı değiştirmek ve "**Eyalet Sistemi**"ne geçilmesi için düğmeye bastılar.

78 milyonluk Türkiye hop oturup, hop kalktı.

"Eyalet Sistemi"nin karşılığı olarak, Erdoğan'a "**Başkanlık Sistemi**"ni öneriliyordu.

Önerinin asıl sahibi PKK Lideri Abdullah Öcalan'dır.

Rizelinin ise bayıldığı işti, **oltayı** yuttu!

Meclisteki üç parti, sil baştan **yeni anayasa** yapmaya koyuldular.

Seçilmeden “**Kurucu Meclis**” yerine geçtiler.

Bu fırsattan yararlanarak; anayasadan “**Türk**” ve “**Türklük**” sözcüklerini de çıkartacaklardı.

O sıralar, tabelalardan “**TC**” simgesini kaldırma furyası başladı.

“**Ne Mutlu Türküm Diyene**” sözleri dağlardan taşlardan siliniyor, “**Türk**” olmak ayıp gibi gösteriliyordu...

Hatırı sayılır hukukçular ile anayasa hukuku hocaları devreye girdiler.

“**Kurulu Meclis’e, “Kurucu Meclis” görevi yaptırılmazsınız, halk bu Meclise yeni bir anayasa yapması için yetki vermedi, bu Meclis ancak Anayasa’daki kurallara bağlı kalarak, ilk dört maddeye de dokunmadan, anayasa değişikliği yapabilir**” dediler...

Başta Y-CHP olmak üzere, dinleyen olmadı...

Y-CHP bir kez olsun, halk bizi yeni anayasa yapmak üzere yetkilendirmedi demedi.

Muhalefet partileri, hayati önemdeki bu konuda da iktidar partisinin yanına geçtiler.

Kurulan komisyonda yerlerini aldılar.

AKP masayı devirene kadar da orada öyle “konsomatris” gibi oturdular...

Y-CHP, anayasa yapma konusunda **engelleri aşma** görevini yerine getirdi!

Yolların neredeyse, tamamına yakını temizlendi...

Bugün yaşamakta olduğumuz “**Başkanlık**” sorununun kaynağında da, Y-CHP'nin bu “asil” **duruşu** vardır.

Yoksa AKP, “**Karşı devrim**”i tek başına başaramazdı!

Karşı devrimin asıl mimarı: Y-CHP'dir.

Şimdi iyice sona yaklaştık:

AKP, **rejimi** kökten değiştiriyor; yasama, yürütme ve yargıyı **tek elde** birleştirmek istiyor.

Unutmayınız, bu Meclis'in yeni bir anayasa yapabileceğini **kabul** ve ilan eden Y-CHP idi.

Bir paye verilecekse onun hakkıdır!..

16

AKP, anayasa değişikliği için gerekli olan **330** oyu buldu.

Referandumda “**hayır**” diyeceklerin cephesinde sadece Y-CHP var.

Tek başına “mücadele” ediyormuş gibi davranacak!

Tabi yapacağına mücadele denirse...

Y-CHP “**joker**” gibidir, her koşulda ona ihtiyaç duyulur.

Demokrasi oyunundaki görevi, asla bitmez!

HDP'nin ise, gerçekte Başkanlığa bir **itirazı yok...**

Onların istediği:

Türkiye'nin eyaletlere bölünmesidir.

Bir ara çok tartışıldı:

“Eyalet Sistemi”nin hukuki alt yapısı: “**Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı**”dır.

Peki, CHP iktidarında “**Yerel Yönetimler Özerklik Şartı**”nı mutlaka **getireceğiz**” (15) diyen kimdi?

Anımsayabildiniz mi?

Hadi onu da ben söyleyeyim de bitirelim:

Dersimli Kemal...

17

Bitirdik...

Y-CHP'liler şimdi siz söyleyin bakalım.

AKP'nin karşı devrim yaptığı doğrudur da yollarını temizleyen kimdi?

- (...)

Bundan sonrası için, **yurttaş olmanın gereğini** yapamayacaksınız, bu soruya boşuna cevap vermeye çalışmayın!

Emperyalistler amaçlarına ulaşsın diye, Türkiye’de yolları temizleyen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Y-CHP yönetimidir...

Bari bunu da ben söyleyeyim, son noktayı öyle koyalım.

Emperyalizmin Ortadoğu’daki işbirlikçisi, yol temizleme taşeronu nasıl İŞİD ise Türkiye’deki de Y-CHP’dir...

Biri **silahlıdır**, diğerinin silahı; **11** milyon kandırılmış seçmeni.

Bu yazıda “**acımasız**” bir benzetme yapmış olabilirim, söylediklerim doğru mu değil mi, siz ona bakın...

Ne demiş eskilerimiz:

Dost acı söyler...

Cemil Can

DİPNOTLAR:

1. <https://t24.com.tr/haber/kilicdaroglu-ypg-teror-orgutu-degil-vatanini-kurtarmak-icin-orgutlenmis-bir-olusum,274588>
2. http://www.ntv.com.tr/dunya/fethullah-gulen-israilden-izin-almaliydilar,kIC_HTknlEavwlzh-VOxdg
3. <http://odativ.com/aydinlik-yazarindan-kilicdaroglu-iddiasi-1312161200.html>
4. <http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2012/11/deniz-bitti/>
5. <http://www.ilk-kursun.com/haber/272431/hepsi-de-eli-kanli-katildir/>
6. <http://www.internethaber.com/kilicdaroglundan-sava-imali-sozler-309845h.htm>
7. <http://www.cagdasulusalcizgi.com/haber/siyaset-71463/baykalin-tbbmdeki-acilim-gorasmelerinde-yaptigi-2009-tarihi-konusma/950.html>
8. <http://www.chp.org.tr/wp-content/uploads/chpprogram.pdf>
9. <http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2012/11/>
10. <http://www.halkinhabercisi.com/chp-genclik-kollarina-ogutler>
11. <https://www.evrensel.net/haber/91274/yeniden-secilen-kilicdarogluya-olaganustu-yara>
12. <https://vimeo.com/39271057>
13. <http://www.memurlar.net/haber/459617/>
14. <http://www.gazete2023.com/siyaset/kilicdaroglu-ataturkun-chpsi-degiliz-h46234.html>

15. <http://odatv.com/kilicdaroglunun-soz-verdigi-avrupa-yerel-yonetimler-ozerklik-sarti-bakin-neymis-0609141200.html>

Y-CHP'nin 2017 yılı icraatları bu listeye dahil edilmemiştir. Onları ayrı bir yazı ile paylaşacağım...